



PITTIG & INSPIREREND NIEUWS OVER ROTTERDAM

DE NIEUWSPEPER

KIJK VOOR HET LAATSTE NIEUWS OP DENIEUWSPEPER.NL

f LIKE ONS OP FACEBOOK

Eveline van Wanrooij: 10 jaar moeder aller stadsgidsen

PAGINA 8-9



**“Ik hou gewoon
van slenteren en
slap ouwehoeren”**

© Foto: Lisa Dillenburger

roots

Proef de herfst!
3-gangen voor €35
In Hilton Rotterdam

facebook.com/rootsrtm
Rotterdam.roots@hilton.com



WOONING
ZESDAAGSE
ROTTERDAM

WOONING 5-10 JANUARI 2017 ROTTERDAM AHOV

LUXOR

HANS KLOK
HOUSE OF HORROR

DI 3 - ZO 8 JAN
luxortheater.nl



“Qua dynamiek zijn we Amsterdam voorbij, gelukkig niet qua bezoekersaantallen.”

TEKST: ELLEN MANNENS
BEELD: LIZA DIKKERBOOM

10 JAAR STADSGIDS EVELINE VAN WANROOIJ

Al 10 jaar leidt Eveline van Wanrooij gasten rond door Rotterdam en laat ze hen bijna net zoveel van de stad houden als ze zelf doet. De liefde van deze oergids zit nu eenmaal diepgeworteld. “Komt door m'n opa en oma. Ze verhuisden in 1939 naar Rotterdam, maakten een jaar later het bombardement mee en besloten daarna in het verzet te gaan. Dan moet dit toch een heel bijzondere stad zijn?”

Je bent 10 jaar stadsgids. Dat betekent dat je ver voor de tijd dat Lonely Planet en Rough Guide Rotterdam eindelijk ontdekten, begonnen bent.

"Heel ver voor die tijd zelfs. Ik vier mijn 10-jarig jubileum als stadsgids, maar begon al in de jaren 90. Toen werkte ik 4 jaar als stadsgids en nu heb ik alweer 6 jaar Rotterdam Discovery Tours. Samen 10 jaar dus."

Hoe populair was Rotterdam in de jaren 90?

"Rotterdam had toen al veel potentie. Als je Rotterdam liet zien door de ogen van een Rotterdammer, werden mensen enthousiast. Van iedere tour kwam wel weer een andere tour, omdat mensen de smaak van Rotterdam te pakken hadden. We zijn uniek in Nederland en mensen weten dat te waarderen."

Waarom besloot je in die tijd stadsgids te worden?

"Ik hou gewoon van slenteren en slap ouwehoeren... Nee hoor, die gebruik ik altijd in mijn tours. Net als mijn andere favoriet: wat krijg je als je een nette dame uit Voorburg kruist met een Rotterdamse jongen van Zuid? Een dochter die als stadsgids welbespraakt de meest schunnige anekdotes kan vertellen. Ik dus."

En dat ging je toen dus doen?

"Het begon per ongeluk. Ik werkte naast mijn studie bij stadsbrouwerij De Pelgrim. Mijn stage wilde ik in het buitenland doen, maar De Pelgrim wilde me niet kwijt. Ze hebben me weten te overtuigen mijn stage bij hen te lopen. Ze zochten een manier om het restaurant ook overdag vol te krijgen. Zo kwamen we op het idee om tours te organiseren door de brouwerij en historisch Delfshaven, waar De Pelgrim staat."

Zo werd de stadsgids geboren?

"Nou, en hoe. Na negen maanden stage hadden we nog zoveel boekingen staan dat ik samen met de eigenaar, om vijf uur 's ochtends, natuurlijk bij een biertje, besloot een jaar te stoppen met mijn studie en met hem een eigen bedrijf te beginnen voor stadstours. Ik had gezien hoe goed mensen op de stad reageerden. Ik was ervan overtuigd dat Rotterdam binnen 10 jaar Amsterdam voorbij kon streven. Qua dynamiek zijn we Amsterdam voorbij, gelukkig niet qua bezoekersaantallen. En dat is maar beter ook."

Wil je niet meer toeristen in de stad?

"Dat mag wel. Ik wil dat iedereen zich thuis voelt in Rotterdam. Maar je moet met de juiste intentie komen. Rotterdam is heel aantrekkelijk, mits je net even dat ene stapje extra zet om de stad echt te ontdekken. Daarom werk ik nu ook onder de naam Discovery Tours. Rotterdam vraagt iets van je, in tegenstelling tot Amsterdam, waar je – met alle respect – de stad ook zonder gids prima kunt ontdekken. Bepaald publiek, waar ze nu in Amsterdam last van hebben, hoeft van mij niet per se Rotterdam te ontdekken."

nooit verteld, maar in het kader van #zeghet [actie op Twitter om bewustzijn te creëren rondom seksueel geweld; red.] is het misschien goed om toch eens hardop te zeggen dat dit gebeurt. Het ergste was een groep mannen uit Friesland. Ze hadden al aardig wat gedronken voor hun tour begon en het enige waar ze op uit waren, was de stadsgids betasten en lastigvallen."

Wat doe je in zo'n geval?

"Ik heb met dat specifieke geval niets gedaan. Ik dacht dat ik een goede rondleiding moest geven. Tegenwoordig let ik beter op welke groepen ik accepteer en gaat het gelukkig goed. Natuurlijk kom je mensen tegen die met een andere intentie naar een tour komen, er geen zin in hebben en anti-Rotterdamopmerkingen gaan maken. Maar dat kan ik wel aan. Ik heb voor Amsterdammers zelfs de 010-020-tour. Ook geschikt voor Ajacieden, want hij is 100% Feyenoordvrij. Uw stadsgids is namelijk Spartaan."

Kom je wel eens op Zuid tijdens je tours?

"Alleen op Katendrecht, het Hillegersberg van Zuid. Ik woon daar. Als mensen me vragen waar, zeg ik 'in het ghetto'. Het is nu eenmaal zo gelopen in mijn leven dat ik op Zuid een huis heb, maar ik kan er geen tours geven. Om de simpele reden dat ik er zelf niet enthousiast genoeg over ben."

Waarom ben je ooit gestopt met gidzen?

"Na de eerste vier jaar zaten mijn zakenpartner en ik totaal niet meer op één lijn. Ik heb alles overboord gegooit en ben weer helemaal onderaan begonnen: werken in een restaurant en bedenken wat ik wel wilde. Tot ik in 2004 in het nieuws hoorde over de tsunami in Azië. Ik heb geen moment getwijfeld. Ik ben die kant op gereisd en puin gaan ruimen. Het was iets wat moest. Maar terwijl ik bezig was met andere mensen te helpen, moest ik zelf ineens vechten voor mijn leven. Ik had een levensbedreigende ziekte. Dat zette alles op z'n kop. Na die periode drong het tot me door dat je de dag moet plukken, het leven kan zo voorbij zijn. Dus maakte ik een 'to do in this life'-lijst, de bucketlist was toen nog geen bekend fenomeen."

Wat stond er op je lijst?

"Boeken uitgeven, Clinton ontmoeten, het noorderlicht zien, Alcatraz bezoeken en van je hobby je werk maken. Ik had bijna alles van die lijst aangevinkt. Ik woonde in Amerika en in Londen, waar ik werkte voor een uitgever. Ik had helemaal geen plezier in het werk. Ik verdiende geld, maar had geen tijd om het uit te geven. En ik miste Rotterdam, dus ben ik teruggegaan, zonder plan. Eenmaal in Rotterdam kwam ik in Delfshaven een vriendin tegen, die ik spontaan een rondleiding gaf. Toen wist ik dat dit was wat ik moest doen."

Je bent opgegroeid in Oostvoorne.

Waar komt de Rotterdamliefde

moet dit toch een heel bijzondere stad zijn? Opa was chauffeur voor Termeulen. Ze woonden in de Karel Doormanstraat. Daar heb ik dus heel wat tijd doorgebracht. Het is ook niet voor niets dat de lunchroom daar om de hoek het broodje Stadsgids serveert."

Broodje Stadsgids?

"Lunchroom Figaro op de Oude Binnenweg heeft voor mijn 10-jarig bestaan zijn broodje rookvlees en geitenkaas omgedoopt tot broodje Stadsgids. Ik bestel het al 18 jaar bij ze en als ik met een groep kwam tijdens een tour, wist het personeel genoeg als mensen een broodje Stadsgids wilden. Het is toch leuk om af en toe zoiets te bedenken?"

Je bedenkt regelmatig nieuwe dingen voor de stad.

"Klopt. Ik sta als miniatuurtje in Miniworld, we hebben een herdenkingsplaat ontwikkeld om de plek in Delfshaven te markeren waarvandaan de eerste pelgrims naar Amerika vertrokken, er zitten

liefdesslotjes om je liefde te vereeuwigen aan de reling van de hoerenloper van Katendrecht naar de Kop van Zuid. En in januari komt mijn nieuwe T-shirt uit."

Een stadsgids-T-shirt?

"Het wordt het Rotterdamste T-shirt. Mensen vragen regelmatig waarom er zoveel Nigeriaanse vlaggen in Rotterdam hangen. Ze weten niet dat het onze vlag is. Dus heb ik samen met 010 Casuals een Rotterdamvlag-T-shirt ontworpen, zodat ik 'in' de vlag van Rotterdam mijn tours kan doen. Vanaf januari is hij te koop bij 010 Casuals. Gewoon weer een leuk plan. Zo zie ik mijn stad ook: het is een grote speeltuin waar ik steeds weer nieuwe speeltoestellen bij bedenk, om daar vervolgens zelf het hardste mee te gaan spelen. En in januari komt mijn nieuwe T-shirt uit."



Nou, en hoe. Nu liegen maanden stagne nadenk we nog zoveel boekingen staan dat ik samen met de eigenaar, om vijf uur 's ochtends, natuurlijk bij een biertje, besloot een jaar te stoppen met mijn studie en met hem een eigen bedrijf te beginnen voor stadstours. Ik had gezien hoe goed mensen op de stad reageerden. Ik was ervan overtuigd dat Rotterdam binnen 10 jaar Amsterdam voorbij kon streven. Qua dynamiek zijn we Amsterdam voorbij, gelukkig niet qua bezoekersaantallen. En dat is maar beter ook."

Wil je niet meer toeristen in de stad?

"Dat mag wel. Ik wil dat iedereen zich thuis voelt in Rotterdam. Maar je moet met de juiste intentie komen. Rotterdam is heel aantrekkelijk, mits je net even dat ene stapje extra zet om de stad echt te ontdekken. Daarom werk ik nu ook onder de naam Discovery Tours. Rotterdam vraagt iets van je, in tegenstelling tot Amsterdam, waar je – met alle respect – de stad ook zonder gids prima kunt ontdekken. Bepaald publiek, waar ze nu in Amsterdam last van hebben, hoeft van mij niet per se naar Rotterdam te komen."

Welk publiek?

"Mensen die niet de moeite willen nemen om een stad te ontdekken en alleen maar komen om dingen te doen die ze thuis niet zouden doen. Ik ben ze tegengekomen: de businessclub uit Roermond, die toeterde naar alles in een rokje. Ik heb het nog

een meent vechten voor mijn leven. Ik had een levensbedreigende ziekte. Dat zette alles op z'n kop. Na die periode drong het tot me door dat je de dag moet plukken, het leven kan zo voorbij zijn. Dus maakte ik een 'to do in this life'-lijst, de bucketlist was toen nog geen bekend fenomeen."

Wat stond er op je lijst?

"Boeken uitgeven, Clinton ontmoeten, het noorderlicht zien, Alcatraz bezoeken en van je hobby je werk maken. Ik had bijna alles van die lijst aangevinkt. Ik woonde in Amerika en in Londen, waar ik werkte voor een uitgever. Ik had helemaal geen plezier in het werk. Ik verdiende geld, maar had geen tijd om het uit te geven. En ik miste Rotterdam, dus ben ik teruggegaan, zonder plan. Eenmaal in Rotterdam kwam ik in Delfshaven een vriendin tegen, die ik spontaan een rondleiding gaf. Toen wist ik dat dit was wat ik moest doen."

Je bent opgegroeid in Oostvoorne. Waar komt de Rotterdamliefde vandaan?

"Dat moet van m'n opa en oma komen. Ze verhuisden in 1939 naar Rotterdam, maakten een jaar later het bombardement mee en besloten daarna in het verzet te gaan. Dan



De Rotterdamste T-shirts hangen inmiddels in de winkels, onder meer bij Benscore.