



Eveline van Wanrooij (rechts) neemt Vincent Bijlo en Brenda Stoter op sleeptouw. FOTO SANNE OONDERS

Een stadswandeling speciaal voor blinden

BRENDA STOTER

ROTTERDAM • Rotterdam is een stadswandeling rijker: de Rotterdam for the Blind Tour, een wandeling voor blinde mensen. Verslaggever Brenda Stoter is een van de eerste wandelaars.

Een stadswandeling op basis van horen, voelen, proeven en ruiken. Om het de deelnemers niet makkelijk te maken, wordt gevraagd om een blinddoek om te doen.

In het begin sta ik er amper bij stil hoe het is om blind te zijn, maar dat verandert snel. Ik pak de hand van initiatiefneemster Eveline van Wanrooij om mijn evenwicht te bewaren. „Rotterdam is ook tof als je niets kunt zien, let maar op,” zegt ze. De eerste meters richting Railz Miniworld verlopen moeizaam. Het zweet staat op mijn voorhoofd en de

vaart zit er niet in. Ik struikel over scheve stoeptegels en zwaai met mijn armen in het wilde weg. Bij Railz Miniworld voel ik Rotterdam in het klein. Ik betast de Euromast, het Stadhuis en de Kubuswoningen en herken ze aan de vorm.

„In mijn hoofd heb ik een voorstelling gemaakt en die klopt wel,” zegt de blinde AD-columnist Vincent Bijlo.

Mijn zintuigen staan op scherp, zelfs mijn reukvermogen wordt beter. Ik ruik de deodorant van de persoon naast me en hoor kleine treintjes rondrijden. Toch doe ik de blinddoek even af.

De tocht eindigt met een proeverij van Rotterdamse lekkernijen. Dat Rotterdam ook een mooie stad is wanneer het zicht ontbreekt, is duidelijk.