



“Qua dynamiek zijn we Amsterdam voorbij, gelukkig niet qua bezoekersaantallen.”

TEKST: ELLEN MANNENS
BEELD: LIZA DIKKERBOOM

10 JAAR STADSGIDS EVELINE VAN WANROOIJ

Al 10 jaar leidt Eveline van Wanrooij gasten rond door Rotterdam en laat ze hen bijna net zoveel van de stad houden als ze zelf doet. De liefde van deze oergids zit nu eenmaal diepgeworteld. “Komt door m'n opa en oma. Ze verhuisden in 1939 naar Rotterdam, maakten een jaar later het bombardement mee en besloten daarna in het verzet te gaan. Dan moet dit toch een heel bijzondere stad zijn?”